

Kära vänner, kyrkor, skolor, organisationer, IBRA radio och KFOR soldater som varit del av arbetet i Kosovo!

Vi heter Paulina och Elina och just nu är vi här i Kosovo. Vi går vårt andra år på bibelskola och genom den har vi fått chansen att åka hit till Kosovo för att hjälpa till i kyrkan här. Nu har vi varit här i drygt en månad och under den här tiden har vi fått höra mycket om er, er kyrka eller organisation och den välsignelse ni varit för den här platsen. Artur har bett oss skriva detta mailet till er för att ännu en gång uttrycka sin tacksamhet samt berätta om vad som händer här just nu.

Varje torsdag kommer fattiga familjer och får lyssna till en andakt i samband med att kyrkan delar ut kläder och mat. Här har vi fått vara med att både sortera kläderna och packa kartongerna. Stor del av kläderna som delas ut kommer ifrån Sverige och det har varit en glädje för oss att få vara på den mottagande sidan och se de här familjerna ta emot av det som givits. Fantastiskt att få se några av dem här människorna på söndagsgudstjänsterna. Kärleken som församlingen har för de här familjerna har vi sett som en bro till att dem även får ta del av evangeliet.

En del av kläderna går som sagt till de här fattiga familjerna men den andra delen går till Second Hand-affärerna Mozaik där pengarna stöttar arbetet i samtliga fyra House of Hope center, bland dem House of Hope i Kacanik.

Som vi har förstått så är det många av er som hjälpt till extra för arbetet i just Kacanik. Just nu finns där både en second hand-affär och ett House of Hope center där. Under varje vecka samlas runt 40 - 80 barn för kidsmeeting där och ansvarig för detta är bland annat en tjej från Ungdomscentrat, som också blev den första troende i Kacanik.

2 gånger i veckan möts gruppen Hope for Kosova som har i uppdrag att dela evangeliet med varje hushåll i landet. Vi har fått privilegiet att följa med på dessa resor från by till by en gång i veckan tillsammans med denna grupp med fantastiska människor. Strategin är att samtala med människor och dela ut broschyrer där bland annat Johannesevangeliet finns med. Människorna vi har mött har varit varma och välkomnande. Vi har även mött en del människor som bott i Sverige en del av deras liv. I Sverige hade detta sätt att evangelisera kanske inte varit helt uppskattat men här är det så fint att se att det kan göra människors dag. Bara häromdagen fick vi se frukten av arbetet. Det var en man vi hade mött en lördag som hörde av sig, tackade så mycket för besöket och önskade att få en bibel. Fantastiskt!

Sen några år tillbaka finns det även en bibelskola på plats här vars mål är att stärka de troende här i Kosovo. Det är en stor välsignelse både för de som går igenom skolan men även för de kyrkor som de senare kan tjäna i.

Det finns så mycket mer att berätta om men det vi egentligen vill göra med det här mailet är att tacka er för ert arbete ni har utfört på plats här i Kosovo, det ni har bidragit med på håll och era böner ni har bett för församlingen, de olika "ministries" som finns och för landet. Det gör skillnad och det har vi fått vittna och höra om under vår tid här.

Gud välsigne er alla & kom ihåg att församlingen här kommer ihåg er och är tacksamma för allt ni gjort.

Elina & Paulina

P.S. We are also sending a link to a Swedish article that you might be interested in!

<https://www.varldenidag.se/tro-och-liv/har-forlatit-dem-som-dodade-hennes-pappa/repvbw!Nj7@Y04iYZzyBF6HUjKKQ/?fbclid=IwAR3elNKiLdEw3Izyawo3gTPjZEUg7Z-euwVfMXmo4QSRIFZYYWA3bnEQL3c>